

CAMBODJA – NU LEVER JEG HER!

HVAD ER SKET?

Jeg har nu været i Cambodja i 2½ måned – men det føles nu ikke som ret lang tid. Her i den første tid bor jeg i Siem Reap. Der er sket meget, hvor jeg fx allerede har været i Phnom Penh 2 gange og er flyttet fra et hus til et andet. Fra at passe 1 hund til 2 OG 1 kat. Jeg er kommet i gang med at lære Khmer, men det er ikke det letteste sprog. Selv i går sagde jeg farvel i stedet for goddag til Mia Lea, min hushjælp, da hun kom for lidt siden, hun smiler dog bare af mig og siger goddag. Så der er brug for et sprogmirakel. Det med hushjælp er en dejlig ting – når man som jeg ikke er glad for at gøre rent og hun også gerne vil rette mig, når jeg siger noget forkert. En yderligere bonus er, at Mia Lea laver rigtig dejlig mad, den første måned har jeg ikke fået den samme ret 2 gange. Der har været besøg fra Danmark ifm. missionærkonferencen, hvor gæsterne og jeg tog med volontørerne ud til deres undervisningssteder i landsbyerne – og så stod maden på bordet, da vi kom tilbage. Det er en velsignelse!

KRAFTIG OPFORDRING!

Følg mig på bloggen: lisbethreuss.wordpress.com (der lægges noget ud næsten hver uge)

Følg LMs arbejde i Cambodja på dlm.dk, og se også deres blog, hvor der ligger flere indlæg om vores (LM-missionærerne) arbejde og liv i Cambodja.

FREMTIDEN?

Efter nytår flytter jeg til Phnom Penh, og det er jeg noget spændt på, da det er en noget større by end Siem Reap.



Men jeg glæder mig også til at få mit eget sted lidt mere permanent. Jeg har fx ikke fået mine kasser herud endnu, da det ikke giver mening, før jeg har mit eget sted. Jeg skal snart en tur til Phnom Penh for at se på mulige steder at bo.

Jeg er meget taknemmelig for missionærfællesskabet og den lokale kirke, hvor det virkelig kan mærkes, at Gud arbejder med dette folk. Der skal være dåbsgudstjeneste her i efteråret, og det er ny omvendte, der døbes, for her er ikke en

generation, der er vokset op som kristne endnu.

Jeg finder stadig tryghed i at være omsluttet af forbøn og viden om at jeg er i Guds hånd, også når jeg er frustreret over min sproglæring. Derfor en hilsen med Sl.96,1-2.

MANGE HILSNER LISBETH

ADRESSE:

c/o Andersen, PO BOX 1456, Phnom Penh,
Cambodia, Code 12000. Phnom Penh
Cambodja

MAIL:

Privat: lisbethreuss@gmail.com

TAKKEEMNER:

- Jeg er omsluttet af forbøn
- Jeg bor godt i Siem Reap
- Taget godt imod af kolleger – både Khmer og danske.

FORBØN:

- Et sprogmirakel – Khmer er svært!
- Jeg må finde et sted at bo i Phnom Penh
- De cambodianske kristne og de øvrige LM-missionærer