

CAMBODJA – VELSIGNET JUL!

GLÆDELIG JUL!



Jeg må blankt erkende, at det er lidt anderledes at holde jul i Cambodja end i Danmark. Lige nu er den største forskel en positiv grund – for at vælge Cambodja. Det går nemlig meget lidt op i udsmykninger, indkøbsræs og højlydt julemuzak. Her er dog et par billeder med et hotels legemstort peberkagehus og kirkens juletræ. Jeg har desværre ikke mine kasser endnu, så derfor har jeg ikke så meget pynt at hænge op, men computeren er god til at ”finde” julemusik, jeg kan lide. Det er med til at fokusere på, hvad det egentlig er, vi fejrer - nemlig at Jesu komme til jord som baby, hjælpeløs og afhængig af sin mor som et hvert andet menneske, men



samtidig den almægtige og evige frelser, som gav sit liv for mig! Jeg vil sende en julehilsen med Fil.2, 6-11, som beskriver Jesu villighed til at blive menneske og opfylde frelsesplanen. Det er velsignelse!

Desuden skal jeg ikke holde jul i Cambodja i år – jeg har fået en lille niece, som skal døbes lige før jul, så jeg kommer til Danmark på juleferie fra 16.-29.12. Det bliver mærkeligt at skulle have jakke og strømper på igen. Selvom cambodianerne synes det begynder at blive lidt koldt, så de har jakker på om morgenen, da det ”kun” er 23 C kl 7!

SIDEN SIDST:

Jeg skrev sidst, at der skulle være dåbsgudstjeneste i kirken. Det har der nu været, og der var 12 mennesker, heraf 10 fra Fjendeskoven, som sagde ja til Jesus i deres dåb. Det



var også lidt usædvanligt, at der var flere midaldrende og ældre i dåbsgruppen. Det er et ufatteligt mirakel at Gud giver troen – og en stor glæde.



Personligt er jeg også blevet utroligt velsignet med en virkelig dejlig lejlighed fra 1.1., som er meget lys og luftig, tæt på volontørerne og som bonus med pool. Sprogundervisning i Phnom Penh er også bestilt med start 9.1. Jeg glæder mig til at kunne flytte og få et fast sted at bo, nu hvor jeg har boet i en kuffert siden 20.

april i andres hjem end mit eget og vide lidt om, hvad der (indtil videre) er planen for det næste ½ år.

Mange hilsner Lisbeth

ADRESSE:

c/o Andersen, PO BOX 1456, Phnom Penh,
Cambodia, Code 12000. Cambodia

MAIL:

Privat: lisbethreuss@gmail.com

BLOG:

Lisbethreuss.wordpress.com

TAKKEEMNER:

- Jeg er omsluttet af forbøn
- Jeg har fået et sted at bo i Phnom Penh

FORBØN:

- Et sprogmirakel – Khmer er fortsat svært!
- Flytning til Phnom Penh i januar.
- At julens budskab når cambodianerne – kirkens medlemmer inviterer naboer til spisning 1. juledag i kirken i Siem Reap
- Juleferien i Danmark