

Kære venner i Aroskirken

Tusind tak for jeres julehilsen og julebreve, det varmer altid at mærke I tænker på os ☺ Tak også for forbøn de sidste fem måneder, vi er så glade for at vide vi er fælles om arbejdet, og at I står bag os.



Her i Dar es Salaam glæder vi os over at både Asbjørn og Cecilie er kommet på juleferie, det er bare skønt at være samlet igen. Det er ikke nemt at være adskilt som familie, men vi glæder os over at Asbjørn trives på KG og Cecilie er



kommet godt i gang med psykologi-studiet i København. Som en ekstra bonus har vi denne jul også besøg af Johanna Larsen som er volontør i Kiabakari, og som var vores nabo sidste gang vi boede i Dar. Det glæder os alle at hun vil holde jul sammen med os.

HOPAC gik på juleferie for en uge siden, så Kristine og jeg kan nu slappe af de næste to uger. Vi trives begge to vældig godt på skolen, jeg som underviser for 10.-12. klasse og Kristine som elev i 8. klasse. Vi er virkelig taknemmelige over den positive start Kristine har fået, både socialt og fagligt – og hun klarer sig også godt på skolens U15 fodboldhold ☺

Ole er glad for sit job som teamleder og har gang i mange forskellige sager i forhold til myndigheder, samarbejdspartnere og ansatte. Nogle af sagerne er tungere end andre, alt sammen kræver stor tålmodighed. Han glæder sig meget over samarbejdet med Sixbert Nganga, som er hans nærmeste medarbejder. Hvis I vil læse mere om Oles daglige arbejde kan I læse vores seneste blogindlæg i linket <http://www.dlm.dk/blog/ny-praesident-og-nye-krav>

Vi har et virkelig godt fællesskab med vores norske naboer Lise og Odd Geir Norland og med Per ”pendler” Jerup, som bringer os mange gode danske madvarer når han har været hjemme i DK! I Januar glæder vi os til at byde Familien Jørgensen fra Aabenraa velkommen, de skal begynde med at lære sprog og skal til sommer overtage Oles roller som teamleder og administrator, når han bliver leder for Soma Biblia.

En dejlig oplevelse denne måned var julefesten, hvor alle medarbejdere var inviteret til mad og hygge. Det begyndte ellers ikke så godt da maden vi havde bestilt helt udeblev, men vi fik hurtigt bestilt noget nyt fra en nærliggende indisk restaurant. Vi sang julesange sammen, Ole og Kristine sang også et par sange for os, til stor glæde for alle. Per underholdt med tryllerier, og til slut var der traditionen tro pakkeleg. De fleste pakker indeholder sæbe, tandpasta, kiks, slips, t-shirts og andre småting, men i år var der en særlig pakke der så ret undseelig ud, men som indeholdt et gavekort til en stor solid kuffert. Det vakte enorm glæde da gæstehusets hushjælp modtog denne kuffert, at den var lettere brugt spilede ingen rolle.



Det minder os om hvordan julens store gave Jesus Kristus, i verdens øjne ser svag og ynkelig ud, men for os, som ved Helligåndens hjælp, har fået lov til at hvor meget vi har brug en frelser, er det den største skat på jorden. Må vi alle denne jul se ” lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi Herlighed” 2. Kor 4,4

Rigtig glædelig jul og et velsignet nytår!

Kærlig hilsen Kristine, Ole og Lene