

CAMBODJA – GOD SOMMER!

Der er stor forskel på, hvad der opfattes som en god sommer – fx vejret har fyldt en del hos mange danskere, når jeg følger jer på Facebook. Et par gange har jeg snakket khmere om vejret og forskellen med Danmark og Cambodja. Jeg så i Jyllands-Posten, at der er stor risiko for, at juli måned bliver uden en eneste sommerdag med temperaturer over 25 grader. Det synes khmerne er lidt mærkeligt, for vi har her haft nogle køligere uger, hvor temperaturen har været lavere end normalt – helt ned til 28 grader om dagen og ikke kun i morgentimerne! Min hushjælp har fx svært ved at forstå, hvordan 25 grader kan opfattes som varmt. Sådan kan perspektiv være en mærkelig ting! Jeg håber dog, at I har fået mulighed for at hvile, rejse, blive forfrisket og spise nogle gode is! For mig er det stort, at når Gud ser på mig, så er perspektivet gennem Jesus – og lige pludselig er jeg fuldkommen og perfekt på trods af alle mine mangler og fejl.

Det har været vigtigt for mig at holde fast i, nu hvor jeg er startet som teamleder for DLM her i Cambodja. Ved min udsendelsesfest blev det også nævnt, at Gud udruster den han kalder og ikke kun kalder den allerede udrustede. Jeg ved at mange beder for mig, og det er stadig utroligt vigtigt for at jeg kan gøre det arbejde, som Gud planlægger. Men det handler også om, at jeg skal være stille og kunne høre Helligåndens vejledning ind i min hverdag.

Det kan være en hverdag, som ikke altid ser så spændende ud på papir, men som alligevel giver mening. Selvom fx



min første formiddag som teamleder endte med at jeg kørte frem og tilbage i byen uden at opnå mit resultat, nemlig at få betalt husleje. Men det giver en indikator på, at tålmodighed også er en god ting at have med til Cambodja.

Jeg har sendt dem et introduktionsprogram og er ved at få styr på de sidste praktiske ting. Endnu gang bliver fleksibilitet et nøgleord, for undervejs blev deres ankomsttidspunkt ændret – hvilket medførte ændringer i programmet. Men jeg glæder mig til at møde dem!

Jeg har valgt at have god tid til denne og anden planlægning, så min ferie har været en forlænget weekend i Bangkok, hvor jeg var et par dage sammen med min faster og familie samt et par dage oppe i bjergene ved Kirirom sammen med en engelsk veninde. Vi nød den dejlige natur – tænk at gå blandt fyrretræer - en lang gåtur på 14 km hvor vi i lange perioder ikke kunne høre nogen form for motorer – og en pause i hængekøje med mulighed for at læse lidt undervejs.

Mange hilsner Lisbeth

ADRESSE:

c/o Andersen, PO BOX 1456, Phnom Penh,
Cambodia, Code 12000. Cambodia. 077 945 348

MAIL:

Privat: lisbethreuss@gmail.com

BLOG:

Lisbethreuss.wordpress.com

TAKKEEMNER:

- En rolig sommer for mig
- Kommunalvalget blev afviklet i ro og orden

FORBØN:

- De kristne i Cambodja
- De nye volontørers introduktion
- Min opstart som teamleder