

Julebrev 2017

Familien Malmgaard
Dar es Salaam, Tanzania

Kære venner

Det er tid til en julehilsen her fra Dar es Salaam. Vi er i den virkelig varme tid på året, med konstant sved på panden, så der er ikke meget der minder om dansk jul omkring os. Vi skaber dog selv noget julestemning med pynt, småkager, julekalender og julemusik. Kristine og Lene har netop fået juleferie fra HOPAC. Året sluttede med et flot krybbespil af alle elever fra 0 -5 klasse, hvor vi blev mindet om at det hele virkelig handler om Jesus og hans komme til jord. Sidste søndag kom Cecilie på juleferie her i Dar,

hun var længe ventet. Dog må hun bruge næste uge på at skrive en eksamensopgave i pædagogisk psykologi, før hun helt kan gå på ferie. Næste lørdag ankommer Asbjørn, efter at have afleveret sin 3.g opgave. Vi glæder os over at vi alle fem trives hvor vi er, selvom vi også savner hinanden. Næste skoleår planlægger Kristine at tage på efterskolen Solgården, det er spændende for alle parter. Asbjørn forventer at bo og arbejde i Skjern et år, når han bliver student til sommer. I år har vi også den glæde at få besøg af gode venner fra Randers, som fejrer julen og nytåret med os, det er virkelig luksus.

Soma Biblia og HOPAC

Ole og Soma Biblia har netop underskrevet en kontrakt med Den lutherske Kirke i Tanzania om at stå for trykning og distribution af deres salmebog. Det er noget Soma Biblia har arbejdet intenst på i lang tid, så det er virkelig glædeligt at det lykkedes. Derudover kan de på SB glæde sig over den flotte modtagelse af Martin Luthers teologi, som er blevet oversat til swahili. Endnu et meget stort projekt, som forhåbenligt vil bidrage til, at der forkyndes mere Evangelium i kirken, det er der hårdt brug for.

Lene kan glæde sig over endnu et skoleår med positive og engagerede elever på HOPAC. Desuden endnu et år med store muligheder for at eleverne hører mere om Jesus og får et personligt kendskab til ham. Temaet dette år er "Gud skaber nyt". Vores bøn er at Gud må skabe ny eller fornyet tro i mange elevers hjerter.

www.worddraw.com



Vores tre skønne børn!



Glædelig jul og godt nytår!

Et par billeder fra 2017 i Tanzania



Tak for alle hilsner, medleven og forbøn i 2017, det betyder meget for os. Vi er her ikke i egen kraft, så tak om I fortsat vil stå bag os i 2018.

De kærligste hilsner fra
Kristine, Ole og Lene

WordDraw.com



Kom råb det ud, det barn er Gud.
Kom fald på knæ for krybbens fod.
Stjernen viser vej, Gud forbarmer sig,
frelseren er her, Gud er kommet nær.



Dette dejlige vers er fra en ny julesang i den nye udgave af Fællessang, nummer 71 vers 5. Må vi alle denne jul være med til at råbe budskabet ud for de mennesker vi møder, så både de og vi kan berede os på at modtage himlens kongesøn.



Glædelig jul og godt nytår!