



Det er næsten nytår nu – en dejlig julefejring sammen med 20+ danskere i Siem Reap ligger bag mig. Billedet er fra julegudstjenesten. Nytår giver anledning til både at se tilbage og fremad. Tilbageblikket viser, at jeg har så meget at være taknemmelig for: gode kolleger, opstart af nye venskaber, en hushjælp, som gerne bliver ved at med at forsøge at lære mig lidt mere sprog (og laver lækker mad – kom på besøg, så kan I selv smage!), et godt sted at bo, rolig indgang og introduktion til jobbet som teamleder (selvom der er travle perioder) og ikke mindst den forbøn jeg oplever mig omsluttet af hver dag! Der er også frustration: at jeg ikke husker Khmer (sprog) ret godt, hvilket kan være en ydmygende oplevelse og dermed måske sundt nok. Jeg skrev i første omgang frustrationER, men rettede det. For jeg trives virkelig og har lettere ved at finde det, jeg er taknemmelig for end frustrationerne. Det, tænker jeg, er et resultat af forbøn!

Så hvad går tiden med: Jeg har fx taget imod nye volontører, haft besøg af DLMs resursechef og generalsekretær, starte op i sundhedsarbejdet i Fjendeskoven, forsøge at skrive projektansøgning, samtaler med kolleger og samarbejdspartnere, prøver at overskue, hvad der skal gøres ift. visa-ansøgninger og de implikationer det medfører, og så er der rigtigt meget transporttid. Fx kan en tur til lufthavnen (ca. 11 km fra min lejlighed) tage mellem 30 min til 3 timer, så lær at være fleksibel – også ift. transport.

Når jeg ser lidt fremad, så handler det blandt andet om min møderejse og ferie i Danmark til maj...hvor jeg regner med at fejre, at jeg runder det halve århundrede – men også fortsætte i de udfordringer, som allerede er i gang for mig her hjemme i Cambodja.

Jeg har lige været på ferie i Australien, hvor jeg så dette tegnet på gaden: pas på hinanden. Det er det, vi kan og må forvente af hinanden som kristne – og det oplever jeg I gør. Det er også det, Gud gjorde med sit julemirakel, hvor Jesus kom ind i en verden som har så stor brug for kærlighed, renselse og tilgivelse fra alt det rod, vi render rundt i.



Mange hilsner og velsignet nytår - Lisbeth

ADRESSE:

c/o Andersen, PO BOX 1456, Phnom Penh, Code 12000. Cambodia. Ph 077 945 348

MAIL:

Privat: lisbethreuss@gmail.com

BLOG:

Lisbethreuss.wordpress.com

STØT DLMs og dermed MIT ARBEJDE:

Se mere på <http://dlm.dk/stot>

TAKKEEMNER:

- Et godt besøg fra LM Danmark
- En hverdag med mange glæder

FORBØN:

- De kristne i Cambodja
- Projektudvidelse i Fjendeskoven
- Min fortsatte trivsel i landet og jobbet