

KÆRE VENNER OG NÆRKONTAKTER!

Dette er et underligt nyhedsbrev at skrive til jer – og bestemt ikke det letteste.

Jeg må dog dele dette med jer – mine nærkontakter og venner - som blev offentligt i sidste uge efter samtaler med LM:

”I dialog med Lisbeth Reuss-Schmidt har vi indgået en aftale om, at hun fratræder stillingen som teamleder i Cambodja.

Vi håber, at vi sammen med Lisbeth kan definere gode og relevante opgaver til hende fremadrettet.”

Det betyder, at jeg bliver i Danmark en periode endnu for at have tid til at få afklaring på min fremtid. Desuden er jeg sygemeldt indtil 1. august. Det har ikke været en let periode, og jeg har brug for hvile, gåture, refleksion og samvær med venner og familie. Og ikke mindst tid med Gud – og det lyder så fromt, og det er det ikke, men mere en realitet.

Jeg har været og er stadig meget glad for at leve i Cambodja – og det vil jeg gerne understrege.



Det betyder også at jeg få endnu mere brug for forbøn, så Gud vil lede til den rette beslutning. Det håber jeg, I vil være med til at bede om.

Af andre nyheder, så fejrede jeg min 50 års fødselsdag i lørdags – sådan lidt på forskud, jeg fylder nemlig først på torsdag d. 14.6. Det var en fornøjelse af kunne lave kage sammen med venner i et storkøkken og byde på et halvt sønderjysk kaffebord – det kunne ikke tælle for et fuldgyldigt sønderjysk kaffebord, for der var ingen stop-kach

eller gærbrød og kun 5 slags småkager!

Endnu en gang: TAK for medleven og forbøn – også i dage, som ikke nødvendigvis er de letteste.

Mange hilsner Lisbeth

ADRESSE:

c/o Andersen, PO BOX 1456, Phnom Penh, Code 12000. Cambodia. Ph 077 945 348

MAIL:

Privat: lisbethreuss@gmail.com

BLOG:

Lisbethreuss.wordpress.com

STØT DLMs og dermed MIT ARBEJDE:

Se mere på <http://dml.dk/stot>

TAKKEEMNER:

- Tryghed i at Gud er med gennem svære dage

FORBØN:

- De kristne i Cambodja
- Min fremtid